

WZC Ten Weldebrouc

Augustus 2024

KIES JIJ DE NAAM?





Voorwoord

Beste lezer,

De eerste editie van onze vernieuwde huiskrant was voor velen toch even wennen: een dunner boekje, andere inhoud, Toch kregen we ook veel positieve feedback. De oproep om een naam te geven aan ons huiskrantje was een succes: we ontvingen maar liefst 81 inzendingen! Nu is het aan jullie om een definitieve naam te kiezen, zodat de editie van september niet langer 'Kies jij de naam' zal noemen.

Ondertussen ligt de Ronde van Frankrijk achter ons en de Olympische Spelen zijn volop aan de gang. Ook in ons WZC zijn we met onze gedachten in 'la douce France'. De begeleiders wonen en leven zorgen ervoor dat we, dankzij hun zomerthema, met de activiteiten wegdromen naar Frankrijk. Op de voorpagina droomt Lea Steenacker alvast van vertoeven aan de Eiffeltoren met een glaasje wijn.

In dit krantje vind je alvast een puzzelpagina die de Olympische Spelen even in de kijker zet. Verder blikken we vooruit naar 15 augustus, want in de provincie Antwerpen is dat een hoogdag voor alle moeders en halfoogst voor de boeren. Vanwaar komt deze traditie nu eigenlijk?

We wensen jullie alvast veel leesplezier!

De redactieraad



Viviane



Sofie



Peggy



Margo



Heb je suggesties of ideeën? Wil je zelf eens een artikeltje schrijven? Laat het weten aan de redactieraad.



Nieuwe bewoners

- **Jeanne Huyghe** (88), 113C, de Brielen
- **Maria De Vos** (90), 108C, de Brielen
- **Maria Delaet** (90), 117C, de Brielen

Nieuwe medewerkers

- **Van Damme Nina**, zorgkundige, afdeling de Dreef/Bocht

Op pensioen

- **Ans Van Beek**, logistiek medewerker op de Bocht werkt hier na 18 jaar dienst haar laatste dag op 25 augustus

Wist je dat ...

... afdeling de Zaat op 1 augustus wordt gesloten? De 5 bewoners die nog op de Zaat verbleven zijn ondertussen verhuisd naar een andere afdeling.

Ook de resterende medewerkers van de Zaat zullen nu worden ingeschakeld op een andere afdeling.



*ij wensen
iedereen het
allerbeste toe!*





Hip Hip hoera!

05/08	Maria Jacobs	014A, De Veert	93
07/08	Marie-Jeanne Janssens	101A, De Waag	70
08/08	Raymond Smets	015C, De Brielen	81
10/08	Georgette De Smet	027A, De Veert	63
12/08	Rosette Verswijvel	102C, De Brielen	94
13/08	Jeannine De Clerck	105A, De Waag	82
13/08	Lucie Lamberts	124A, De Waag	93
15/08	Fifi De Smedt	103B, De Dreef	93
15/08	Manu Landuyt	125A, De Waag	86
15/08	Gusta Pieters	226B, De Bocht	89
15/08	Theo Van Steen	012A, De Veert	80
19/08	Emilienne Van Cauwenbergh	101C, De Brielen	81
24/08	Lidy Verstraeten	004C, De Brielen	89
25/08	Jan Vissers	111C, De Brielen	89
31/08	Clementine Verhoeven	206A, De Zaat	93



*e wensen jullie
een fijne verjaardag!*





Ga mee op zoek naar een nieuwe naam voor onze huiskrant!



Bij de bedeling van het huiskrantje van juli werd er een oproep gedaan om mee na te denken over een nieuwe naam.

Deze oproep werd goed opgevolgd. De redactieraad kreeg maar liefst 81 antwoorden binnen. Aan iedereen bedankt voor zijn creatieve inbreng! De volgende stap is om uit al deze inzendingen een definitieve naam te kiezen. Ook hiervoor rekenen we op jullie medewerking.

Bij dit huiskrantje krijgen jullie een stemformulier: kleur het bolletje achter de naam die jouw voorkeur heeft en deponeer de stembrief in de brievenbus aan het onthaal. De naam met de meeste voorkeurstemmen zal vanaf september op de cover van het huiskrantje prijken. Let op: kleur slechts 1 bolletje, anders is jouw stem ongeldig! Stemmen kan tot en met 18 augustus.

De redactieraad kijkt alvast uit naar de keuze die zal gemaakt worden!

Tijd voor een mopje

Er zaten 2 koeien in bad. De ene zegt tegen de andere:
"Geef eens het washandje". "Waarom?" Vraagt die andere.
"Omdat ik die vlekken er niet af krijg ..."



Wat is de beste salade als je jeuk hebt?
Krabsalade.

Fred gaat naar de dokter. Hij loopt naar binnen en zegt:
"Ik heb een bril nodig."
Waarop de dame achter de balie antwoordt:
"Inderdaad, want u staat nu in de kaaswinkel ..."



Halfoogst / Moederdag



15 augustus is een officiële feestdag want het is Onze-Lieve-Vrouw-Hemelvaart. Maar 15 augustus noemen we ook halfoogst. Wat heeft het een nu met het ander te maken?

- Wie goed luistert hoort al aan de benamingen dat er een link is tussen augustus en oogst. Die letterlijke verwantschap is te verklaren door het feit dat de meeste gewassen in augustus van het veld gehaald worden. Van de maandnaam werd dan de naam voor de binnengehaalde gewassen, de oogst, afgeleid. Augustus staat in de volksmond dan ook bekend als 'oogstmaand' of kortweg 'oogst'.
- Halfoogst betekent dus letterlijk midden augustus. De 15de augustus was, en is nog steeds, een katholieke feestdag. Iedereen had dus een dag vrij, waardoor die exacte datum het perfecte moment was om een feest te houden om het einde van de oogst te vieren. Tot op de dag van vandaag zijn er rond deze periode veel dorpsfeesten en kermissen die uit de halfoogstfeesten ontstaan zijn.
- Toch waren die eerste (half)oogstfeesten nog geen georganiseerde gebeurens. Ze gaan immers terug op de graanoogstfeesten die op elke boerderij individueel gevierd werden. Voor de meeste boeren was graan namelijk het belangrijkste gewas en toen de laatste graanschoof werd binnen gehaald, werd op de boerderij of op het veld samen met de werkers wat gedronken.
- Veel gestructureerde halfoogstfeesten zijn er echter pas gekomen in de jaren 1970, toen er een grote nostalgische aandacht ontstond voor het boerenleven van vroeger, maar ook omdat men besepte dat door de moderne technieken het einde van de oogst gewoon voorbijging zonder dat dat nog werd gevierd. Vandaag gebeurt het zelfs zelden dat de boer zelf oogst, maar wordt er een beroep gedaan op loonwerkers.
- In Antwerpen doen ze nog een extraatje en vieren ze die dag ook Moederdag: 15 augustus is de naamdag van de moeder van Jezus en Maria is ook de patrones van de stad Antwerpen.





Realisaties werkgroepen

Upperdare

Deze keer geen bingo of kaartnamiddag in Ten Weldebrouc. Tijdens de Ladies (only) night op woensdag 17/07 konden bewoonsters, familie en personeel deelnemen aan een Upperdare-avond. Een primeur! Heel wat slaakten een kreet van enthousiasme, anderen fronsten hun wenkbrauwen want het deed nog steeds veel vragen rijzen. Een Upper-wat?, hoor ik vele van jullie denken. Een upperdare avond is eigenlijk een Tupperware avond, maar dan iets pikanter. In plaats van Tupperware potjes, worden er seksspeeltjes, massage oliën, zweepjes en andere attributen gedemonstreerd.

Bewoners amuseerden zich kostelijk. Ze hebben veel gelachen, sommige reacties waren hilarisch. Ook bekende seksuologe Kaat Bollen was aanwezig. Zij gaf een woordje uitleg over seksualiteit en ouderen. De activiteit kon rekenen op heel wat media aandacht.

De upperdare-avond is een realisatie van de werkgroep RIS (Relaties, Intimiteit en seksualiteit). We vinden het belangrijk om seksualiteit te normaliseren en dit onderwerp niet te aanzien als een taboe. Seksualiteit draagt veel bij tot de kwaliteit van je leven. Dit kadert volledig binnen onze visie rond wonen en leven.

Heb je vragen rond relaties, intimiteit en seksualiteit? Je kan steeds terecht bij onze referentiepersonen Sarah Geunes en Rony Van Wanzele.

Een realisatie van de werkgroep "Wonen & leven, RIS"

Website

Het heeft bloed, zweet en tranen gekost maar eindelijk kunnen we jullie melden dat onze vernieuwde website online staat!

Sinds half juli heeft ook ons WZC een ruime plaats op de website van Willebroek.

Neem zeker eens een kijkje op "www.willebroek.be/nl/welzijn-zorg/woonzorgcentrum-ten-weldebrouc".

Vragen of opmerkingen? Laat ze zeker weten op de afdeling of via "infowzc@willebroek.be".

Een realisatie van de werkgroep "Communicatie en informatisering"



Om in te kaderen







Activiteiten

06/08



Kaas- en wijnavond Dreef

16u30 - Dagzaal Dreef

07/08



Kaas- en wijnavond Bocht

16u30 - Dagzaal Bocht

08/08



Une belle journée dans le jardin

14u00 - Binnentuin

12/08



Gebedsviering

10u30 - Cafeteria

29/08



Tuinfeest Dreef & Bocht

14u00 - Binnentuin



Wij zoeken ...



Voor ons tuinfeest in september zijn we op zoek naar **schelpjes**, heel veel **schelpjes**. Ga je naar zee, breng er voor ons dan wat mee. 😊

Maar ook frigoboxen en windvliegers.

Heb jij dit nog ergens liggen en heb je dit niet meer nodig, dan willen wij het een 2de leven geven.



Materiaal mag binnengebracht worden in het animatielokaal

Graag binnenbrengen vóór 31 augustus.





Levensverhaal Emilienne Van Cauwenbergh

Emilienne schrikt als ik, samen met een personeelslid, haar kamer binnenstap. Deze frêle, kokette residentie zou op de cover van een degelijk damesblad niet misstaan: discreet opgemaakt, gecoiffeerd alsof ze net uit de kappersstoel ontsnapt is en gehuld in een hippe bloemetjesblouson met een beige kokerrok. Een stralend wit gebit produceert een fraaie glimlach. Kortom Emilienne is, naar mijn gevoel, zeer goed geconserveerd voor haar leeftijd, maar vergeet veel (want "ik dementeer" herhaalt ze regelmatig). Fysiek echter heeft ze de tand des tijds fantastisch doorstaan, op een maand ziekenhuis na, geveld door nierstenen. En verder alles kits!



De 2de wereldoorlog woedde toen Emilienne het levenslicht zag in Willebroek. Ze stamt, als oudste, uit een gezin met 4 kinderen, 2 jongens en 2 meisjes. Haar doodbrave ouders met vader, lasser van beroep, en moeder, huisvrouw (geboren in het zuidwesten van Frankrijk in 1917 en van wie ze, naar verluid, de goede en mooie genen geërfd heeft) hadden nog een bijverdienste in de toenmalige bioscoop "Cinex". Hij fungeerde er als operateur (techniek) en zij als ouvreuse rondhuppelend met een zaklamp en een mandje frisco's. Onze hoofdrolspeelster is dus opgegroeid in, en met, de cinema en was fan van "Tarzan", alias Johnny Weismüller. We herinneren ons zeker deze Olympische zwemkampioen met de kenmerkende junglekreet, bengelend aan een liaan. Emilienne hield niet van oorlogs-of geweldfilms.

Haar beide broers beschrijft ze als intelligent en knap. Eén van hen viel jammer genoeg met zijn gelaat op de stoof. Haar zus zou intussen overleden zijn.



Emilienne had een hekel aan school, behalve aan koken en snit en naad. Ze verkoos om te gaan werken op 14-jarige leeftijd, tegen het advies van haar moeder in want haar ultieme droom, kapster worden, was financieel onhaalbaar.

Ze had echter de zware arbeid in wolfabriek "La Vesdre", de 2 shiften - onder andere opstaan om 4 uur 's morgens om 2 uur later te beginnen- en de busrit, voor en na, onderschat. Op algemeen verzoek en ter compensatie van een utopie, knipte ze zelfs de haren van haar collega's, onderweg van en naar Anderlecht. Zelf heeft ze nooit een bezoek aan een coiffeur gebracht, beweert ze. Chapeau !

Emilienne trouwde met Paul, werkzaam in een bureau. Ze werd moeder van hun enige zoon Jan maar ook voortijdig weduwe, na een kortstondige ziekte van haar echtgenoot. Ze genoot van lezen en TV kijken - nu nog trouwens - maar vroeger ook van reizen. Ze kan zich echter niet meer herinneren waarheen.

Emilienne is zeer tevreden over het verblijf, de zorgen en de maaltijden in het WZC. Ze kan zichzelf nog goed behelpen, zonder looprek of kruk, en neemt nog deel aan allerlei activiteiten. Wandelen doet ze het liefst.



Ze kijkt uit naar het bezoek van familieleden maar vooral van haar zoon (ex-steward) en diens huwelijkspartner, die samen in de Kempen wonen, en volgens Emilienne, zeer gelukkig zijn. Kleinkinderen heeft ze niet. Wij hebben toevallig wat gemeen Emilienne en ik : de identieke familienaam van een voorouder, de hobby (motor rijden) van onze respectievelijke echtgenoten en de luchtvaart waar onze beider kinderen in verzeild raakten.

Bedankt voor dit gesprek Emilienne!
door Chris Baeck, vrijwilligster



Voor altijd in ons hart



e moesten deze maand geen afscheid nemen van bewoners. Daarom staan we nog even stil bij de bewoners die ons onlangs verlaten hebben.

Wist je dat ...

... er in het WZC 3 koppelbedden zijn? Deze bedden zijn bedoeld voor bewoners wiens partner nog thuis woont en dus letterlijk van tafel en bed gescheiden zijn. Met de aanschaf van deze bedden willen we de partner de mogelijkheid geven om te blijven overnachten in het WZC. Op deze manier wordt er hen een veilige en comfortabele manier aangereikt om samen te slapen.

Een koppelbed is een makkelijk transporteerbaar bed dat kan aangeschoven worden bij het gewone bed. De matras van het koppelbed is zo gevormd dat er geen overgang meer is van matras naar matras waardoor beide partners dichtbij elkaar kunnen slapen.

Heb je interesse in het gebruik van zo'n koppelbed? Spreek dan zeker de woonzorgmanager van de afdeling er over aan.





Olympische Spelen

Bij iedere sporter ontbreekt zijn/haar attribuut. Maak combinaties door de juiste letter bij de juiste nummer te zetten. De letters vormen een woord.

Sporters



Attributen



M

A

I

O



K

E

N

P

Combinaties

1 2 3 4 5 6 7 8

FAMILIE RESTAURANT



27, 28 & 29 SEPTEMBER

Cafeteria Ten Weldebrouc

Inschrijven kan tot en met **12 september**
via QR code of inschrijvingsformulier

Wees er snel bij want de
plaatsen zijn beperkt!



 redactieraadwzc@willebroek.be

 03 860 34 74

 Westzavelland 42
2830 Willebroek

 V.U. Rudi De Schouwer

 da's
Willebroek